

Opening 4daagse in Boskant 6 juni.

De weerprofeten kregen gelukkig geen gelijk, code geel was niet hier van kracht. Meer dan 850 wandelaars vonden hun weg naar het startbureau. Daar bleven de mensen tussen 18 en 19 uur gelijkmatig binnenlopen en ontstonden er nergens wachtrijen of druktes. Onder de tonen van de LapKpel waren de wandelaars al gauw een eind op het juiste pad. Op enkele druppels regen na bleef het weer die avond goed, dat kon de lopers niet deren. Door de harde wind waren er 's middags een paar bomen omgewaaid die de doorgang wat lastig maakten. De ene keer was eronderdoor kruipen een optie, de andere keer moesten de wandelaars eroverheen klimmen. Soms moest je ook door het hoge gras en tussen de runderen door lopen. Het was echt avontuurlijk in Boskant op deze 1^e dag. Jammer dat bij het terugkomst al snel afkoelde, lang op het terras of buiten blijven was en niet bij. Binnen in de Vriendschap was het ook gezellig met de muziek van een goeie zangeres.



Nijnsel dag 2, 7 juni.

Het mooi weer lokte meer wandelaars naar de start, maar liefst 963 mensen gingen een van de 3 afstanden lopen. De mooie Dommelbeemden en de Vresselse bossen waren deze dag te bewandelen. De zon scheen volop en al was er wat wind, in deze mooie omgeving was het prima wandelweer. Honden, (aangelijnd) buggy's wandelwagens en één scootmobiel vonden elk op hun manier de weg naar de Beckart terug. Ook deze avond werd het snel kil, de zangeres heeft haar zangkunsten ook nog binnen laten horen.



Olland dag 3, 8 juni.

Het verkeer in Olland werd met de inzet van maar liefst 11 verkeerregelaars in goede banen geleid. Omdat de wei van Leo Marcus gebruikt mocht worden als parkeerplaats ontstond er geen enorme parkeerchaos rondom D'n Toel. De 5km route kon zonder gevaar gelopen worden. Goeie paden, geen ongedierte en verkeersregelaars die je aan de juiste kant van de weg probeerden te houden. Op de 10 en 15 km kon je geplaagd worden door stekende en bijtende bosbewonertjes. Veel wandelaars hadden zich er op gekleed en waren door wolken DEET omgeven. De afpijlers echter moesten om de pijlen er af te halen af en toe toch stilstaan. Zij kwamen aardig beschadigt bij D'n Toel terug. Met 954 lopers een mooi Ollands resultaat. Op donderdag was het wel lekker om nog een poosje buiten te zitten, bij momenten zat het terras bomvol. Met een rockmuziekje erbij werd er zelfs af en toe gedanst.



Centrum, finish dag 4, 9 juni.

Tegen 18 uur begon de Markt vol te stromen met wandellustigen. Het slotdag van de 4daagse is altijd een feestje. Er wordt een rode loper uitgerold, bloemen uitgesteld, de medailles klaargelegd en ook de schrijfploeg voor de wandeldiploma's was er klaar voor met hun mooiste pennen in de aanslag. Er was muziek van maar liefst 2 kapellen om de sfeer te verhogen. Het zag er allemaal prachtig uit op deze finishdag. Er was een mooie opkomst van wel 957 wandelaars. Vele kinderen kwamen voor ze vertrokken een puzzelblad ophalen. De eerste groep, hardlopende jongens, werd een poosje tegengehouden, ze mochten pas om 19 uur de rode loper op. Ze stonden daar ook braaf hun tijd af te wachten. Veel handen werden geschud, veel ouders en opa's en oma's stonden hun kroost op te wachten met bloemen en medailles in allerlei snoep en koek variaties. De echte medaille kregen ze in de tent, net als het wandeldiploma. Tegen 22 uur kwam de laatste groep wandelaars binnen. Dat waren de 7 vrienden, ze hadden als groep van ongeveer 12 jarigen onderweg veel plezier gehad en ook nog eens 60 km bijeen gewandeld. Het wandelfeest van 2017 is een heel mooi wandelfeest geworden.

